



## AnyTyme d'Olde Schole

Friet  
"SUPERBOER"  
uit eigen keuken!

Rijksweg 88, Laag-Keppel  
Tel.: 0314-380050  
www.anytymeoldeschole.nl

## klussenbedrijf HAMMINK

Voor al uw zinkwerk

Gildeweg 46  
6996 AV Drempt

T:06-23 854 789

Veur un hapje en un  
glessken mo-j in 't  
normaalste café  
van de achterhoek wezen

KLEINE  
KAART

CAFE DE TOL

't angoan weert op de  
Keijenburgseweg 1  
0314 - 64 18 08  
te zelhem

Hel-j zin un een feestje te geven.  
Wij hebt de ruimte er veur  
www.cafedetol.nl

## Veldheer kachels



Vuur in uw leven

Want wat is er fijner dan een knapperend haardvuur in de woning als het buiten guur en koud is?

- haarden, kachels en schouwen
- hout-, gas- en speksteenkachels
- modern design of stijlvol klassiek
- erkend installateur
- metaalwerkplaats
- advies
- installatie

Openingstijden:  
vr 10.00-17.30, za 10.00-17.00  
www.veldheerkachels.nl  
info@veldheerkachels.nl

Dorpsstraat 39  
6999 AB Hummelo  
tel. 0314-382255  
fax. 0314-384136



## van de notaris

Niet alleen de schijn bedriegt

Tekst: Jeroen te Lindert  
Foto's: Wim van Hof

Mr. Jeroen te Lindert (38) is notaris te Doesburg. In zijn vrije tijd is hij zanger/pianist in een 'jaren 50 rock-'n-rollband'. Met vriendin en dochter van 9 woont hij in Voor-Drempt.

Ze leek me een jaar of 68. Ze kwam op kantoor, haar man was onlangs overleden en al na twee zinnen kwamen de tranen, dikke tranen ... met tuiten.

Ik was net een jaar of tweeëntwintig, kon niet veel meer bedenken dan haar een glas water aan te bieden en had al direct enorm met haar te doen.

Het moest toch vreselijk zijn – zo gingen mijn gedachten – om na al die jaren samen je levensgezel te verliezen en plotseling alleen verder te moeten. Even later kwam bovendien nog naar voren dat het niet de eerste keer was. Nog niet erg lang geleden had ze ook al haar eerste man verloren.

Gedurende het gesprek bleek dat ze pas onlangs waren getrouwd. Hij had wel twee zoons, maar die waren uit zijn eerste huwelijk. Gelukkig had meneer tijdens zijn leven letterlijk goed geboerd en ervoor gezorgd dat ze niet onverzorgd achterbleef. Zij kreeg het gebruiksrecht van de gehele nalatenschap met een aantal beperkte bevoegdheden. We spraken af dat ik, om te beginnen de benodigde verklaring van erfrecht zou opmaken, de aangifte voor de Erfbelasting zou verzorgen en het vruchtgebruik zou vestigen, en we namen afscheid.

Enkele dagen later meldde zich de oudste zoon van meneer. Hij schetste een enigszins afwijkend beeld van mevrouw. Zij zou zich met haar inmiddels belegen ervaring en antieke charmes bij meneer hebben gevoegd, en zichzelf op slinkse wijze in zijn huis, en hem via het gemeentehuis langs het altaar hebben geloodst. Meneer was nog wel zo verstandig geweest om huwelijkse voorwaarden te maken: alles werd gezamenlijk eigendom, alleen zijn grote boerderij bleef van hem. 'Die is later voor de zoons', had hij nog gezegd.

Mevrouw was blijkbaar echter overtuigender dat verwacht, want nog geen half jaar na aanvang van het huwelijk was de boerderij verkocht. Reisesjes zaten er voor hem niet meer in, want hij was inmiddels aan het bed gekluisterd, maar gelukkig was zij nog wel in staat volop

te genieten. Waar hij was veroordeeld tot het uitzicht over zijn tuin via zijn kamerraam, keek zij uit over de mediterrane wateren via een patrijspoort.

Op verzoek van de zoons trachtte ik te achterhalen waar de opbrengst van de boerderij was gebleven. Uiteindelijk kreeg ik van mevrouw de verschillende bankafschriften, waarop ik zag dat zij niet alleen het hoofd van meneer maar ook de plaatselijke pinautomaat danig op hol had gebracht. Het feit dat meneer bedlegerig was, had haar er bovendien niet van weerhouden een enorme caravan aan te schaffen. Gedurende hun anderhalf jaar samenzijn was ruim drie ton verdwenen.

Een half jaar later wandelde ik op een zondag in een heerlijk voorjaarszonnetje door een gesloten winkelstraat. Net toen ik dacht de treurende weduwe te herkennen, kwam mevrouw op mij afstormen, haar ringvinger omhooghoudend en roepend: 'Kijk notaris, wat mooi! ... Ik ben verloofd!'

Niets is belangrijker voor echte levensvreugde dan een doel in het leven ...

## Tip van de notaris

Indien iemand trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat is het belangrijk vooraf goed na te denken of huwelijkse voorwaarden gewenst zijn – zeker bij een tweede huwelijk en wanneer er kinderen uit een eerdere relatie zijn. Ook het testament dient daarop naadloos aan te sluiten. Voor de betreffende kinderen bestaan er ook diverse rechten. Bijvoorbeeld ten aanzien van hun erfdeel uit de nalatenschap van een al eerder overleden ouder. Onderneemt men echter geen actie en wordt bij leven door het nieuw getrouwde stel (of één van beiden) het hele vermogen gependend, dan resteert voor de kinderen enkel de kale kip.

